

# Turcyklisten

Nr. 1 – 2025



Tirsdagsholdet holder pause den 18. februar ved statuen af Ole Rømer med udsigt mod Ledøje



[www.turcyklisten.dk](http://www.turcyklisten.dk)

## Læs om:

Jubilæumsdagen 15. april  
Jubilæumstur til Frederiksværk  
Forårets ture  
Samt fortællinger fra medlem-  
mer om deres start med for-  
eningen.

## BLADET

### Redaktion

Aksel Koplev og Birte Søltøft  
redaktionen@turcyklisterne.dk

### Forsendelse af bladet

Flemming Nielsen  
tlf. 43 64 49 03

## BESTYRELSE

### Formand

Knud Hansen  
tlf. 23 43 70 51  
turcyklisterne@turcyklisterne.dk

### Kasserer

Flemming Nielsen  
tlf. 43 64 49 03  
Flemming.K.R.Nielsen@mail.dk

### Øvrige bestyrelsesmedlemmer

#### Aksel Koplev

tlf. 22 80 25 22  
webmaster@turcyklisterne.dk

#### Mariann Jørgensen

tlf. 28 83 57 30

#### Birgit Rudolph

tlf. 26 27 44 19

## TURCYKLISTEN

Turcyklisten er medlemsblad for foreningen TURCYKLISTERNE, der har til formål at udbrede og formidle viden om og glæde ved turcykling på ethvert plan. Udkommer 4 gange årligt.

Klubben er åben for alle som deler glæden ved at cykle. Så har vi vakt din interesse er du velkommen til at kikke forbi på en klubaften eller møde op til en af de annoncerede ture for at se hvad vi egentlig er for nogle. Se i øvrigt også:  
[www.turcyklisterne.dk](http://www.turcyklisterne.dk)

## KLUBLOKALE

EnergiCenter Voldparken,  
Kobbelvænget 65, 2700 Brønshøj  
Lokale 204 på 2. sal.  
Klubmøderne starter almindeligvis kl. 18:30.

## KONTINGENT 2025

Almindeligt kontingent	350 kr.
Husstandskontingent	600 kr.
Bladabonnement	100 kr.

Indbetaling kan ske på giro 5 713 846, vælg korttype 01.

Eller via netbank, brug reg. no. 1551 konto 5 713 846.

Hjælp med at holde medlemslisten aktuel. Send ændringer i adresse, telefonnummer eller e-mail til kassereren.

## Jubilæumsdagen tirsdag den 15. april

Vores 50-års jubilæumsdags- arrangement består af jubilæums-cykeltur og efterfølgende jubilæums-kaffe-kage på Konditorgården.

### Turen

Mødested	Skovlunde Station. Her er der WC.
Mødetid	Kl. 10:30
Turlængde	Ca. 22 km
Tempo	Roligt
Turleder	Johan, Jens T og Finn K

Ruten går over Ledøje med stop for frokost i petanqueklubben i overdækket skurbygning. Husk madpakke.

Kirken ved siden af har WC.

Derefter sniger der sig et par nye strækninger ind før kageorgiet. Husk tilmelding, se nedenfor.

Med ønsket om nul punkteringer.  
Johan, Jens og Finn.

### Jubilæums-kaffe-kage

Mødested	Konditorgården i Pederstrup
Mødetid	Kl. 13:00
Turleder	Aksel 22 80 25 22

Der serveres velkomstdrink samt kaffe og lagkage.

For at deltage i Jubilæums-kaffe-kagearrangementet behøver man ikke at deltage i cykelturen.

Deltagelse er gratis for medlemmer; men man skal have tilmeldt sig senest 1. april til Aksel. Send en SMS eller ring 22 80 25 22.

Gamle medlemmer er meget velkomne; men bedes selv betale et bidrag til arrangementet. Tilmelding for dem sker derfor ved at betale 50 kr. på MobilePay til Aksel Koplev på 22 80 25 22.

I Konditorgården foregår arrangementet i gårdens telt, som er delvist opvarmet, så medbring gerne en varm trøje.

Taler, sange og andre indslag er velkomne. Kontakt Knud Hansen med dit indslag senest på dagen.

**Jubilæums-pinsetur:** Der er endnu pladser på turen til Frederiksværk, se side 10.



***Klubhistorie:** Turcyklisterne besøgte ofte de franske Semaine Federale cykeltræf, det var med små camping telte og Trangia. Her fra Phalsbourg i 1985. (Ole Sucksdorff, Torben Schultze + Helle, Flemming Frederiksen, Elise Weng og Susanne Rasmussen)*

## Nekrolog



Tom Kristiansen døde mandag 17. februar. Tom blev 69 år. Tom havde været på to ugers skiferie i Norge og var netop kommet hjem om søndagen.

Mit første møde med Tom var en weekendtur til Kongskilde i efteråret 1987. I nytåret samme år var vi sammen på skitur til Slangen Seter i Norge. Hverken jeg eller Tom havde stået på ski før. Ligesom jeg, havde Tom svært ved at styre de lange brædder i begyndelsen; men Tom kom hurtigt efter det og blev siden en særdeles kapabel langrendsløber.

Siden blev det til mange cykelture sammen med Tom både herhjemme og på ture til udlandet. Tom havde kæmpe kræfter: Når vi andre kom op på toppen af bjerget, så stod Tom dér med en cigaret i munden, som i ventetiden næsten var røget færdig.

Tom var også et fænomen til at finde vej, dels forstod han at læse et kort, dels havde han vel i årenes løb gennemkørt alle veje på Sjælland og de fleste i Skåne. Hans cykelture var altid vel planlagte, fine ruter og altid gode steder at spise frokost og få kaffe.

Det var typisk for Tom at han på andres ture lagde sig bagerst; og hvis man så kom i tvivl om ruten, kunne man kalde ham frem og så kunne han fortælle hvilken vej man skulle.

Tom var generelt ikke til store forsamlinger; men på tomandshånd åbnede han op og viste sit lune og lyst til at fortælle. De sidste gange jeg var sammen med Tom var på vintertræningen i Hareskoven.

Tom arbejdede i alle årene, indtil han gik på pension, i familietømrerfirmaet i Solrød, og han cyklede selvfølgelig frem og tilbage hver dag.

Tom efterlader 3 søskende, sin mor og sin kære veninde Susanne.

Aksel



*Klubhistorie:  
Pinsetur til Sno-  
geholmsjon.  
2004*

## MOTIONS- OG TRÆNINGSTURE PÅ FASTE UGEDAGE

Tirsdage: halvhurtig racertur for de arbejdsfrie og ferieramte

Sidste gang i Vestskoven 1. april 2025.

Første gang på landevej 8. april 2025

Mødested	For enden af Rødovre Parkvej ved Espelunden
Mødetid	Kl. 10:00
Turlængde	Om sommeren ca. 50 km, om vinteren ca. 30 km
Tempo	Tilpasses efter de fremmødte
Turleder	Knud Hansen 23437051 Aksel Koplev

I sommersæsonen køres på landevej med racercykel – i vintersæsonen forlægger vi vores ruter til Vestskovens grusstier. En robust cykel med gear anbefales, Nogle kører på MTB, andre på en hverdagscykel og flere på en gravelcykel.

Ofte går turen forbi Ole Rømers statue, hvor vi holder en kort pause og ordner verdenssituationen og nyder den fine udsigt mod Ledøje

Om sommeren på racer kører vi veksellende ruter, fx til Ganløse eller Hvedstrup. Enkelte gange kører vi også til Amager.

Vel mødt. Knud og Aksel

### **Klubhistorie:**

*Nytårsfrokosterne er en gammel tradition; men tiderne ændrer sig jo. Her er programmet for frokosten i 1986 fra Turcyklisten nr.1 1985:*

#### NYTÅRSFROKOST

Klubbens snart traditionsrige nytårsfrokost holdes i år (næste år) søndag d. 12. januar 1986 kl. 13 i klubhuset på Avedøre Tværvej.

Festudvalget serverer:

Lidt sild

Lidt lun

Lidt ost

Men godt med brød og smør efterfulgt af kaffe/the med en lille kage samt en slikpose til børnene.

Øl, vand og snaps vil kunne købes til rimelige priser.

Pris pr. person kr. 50,00  
børn under 12 år kr. 25,00  
Beløbet indbetales på klubbens girokonto nr. senest 20. december med angivelse af antal deltagere

## Vintertræning torsdag formiddag

Hver torsdag med sidste gang 3. april

Mødested	Espelunden - for enden af Rødovre Parkvej
Mødetid	Kl. 10:00
Turlængde	35-40 km
Tempo	Oftest 19-21 km/t
Turledere	Børge 93 99 54 80 Lis 28 47 66 22

Vi forsøger at køre hver torsdag, også torsdage hvor der er andre arrangementer. Hvis du er i tvivl, så ring til Børge eller Lis.

Vi kører oftest samme rute som der bliver kørt på sommermotionsturene. Hvis der er stemning for en anden tur, kan det også lade sig gøre.

## Vinterkørsel i Hareskoven OBS! OBS! NYT MØDESTED

Hver søndag formiddag, sidste gang 23. marts 2025

Mødested	Mørkhøjvej, på hjørnet af Frederikssundsvej i Husum
Mødetid	Kl. 10:00
Turlængde	30-35 km
Tempo	Afpasses efter deltagerne og mulighed for at dele os

i 2 hold med forskellige ruter.

Turleder Knud Hansen 23437051

Det er muligt, at både du og cyklen kan blive snavset og trænger til grundig rengøring efter brug.

Vi håber på igen i år at blive rigtig mange, der med god samvittighed kan sætte os hjem til frokostbordet.

Hold A kører ad bredere grusstier i godt tempo; men uden tekniske udfordringer. Turen kan, uden udfordringer, køres på en almindelig cykel, evt. uden gear.

Hold B kører med Knud i front ad de mere snørklede stier med en afstikker til MBT-ruten på steder hvor den er let kørt. En MBT eller en cykel med gear og rimeligt brede dæk anbefales.



*Klubhistorie: Vintertræning i Hareskoven 2014*

## TURPROGRAMMET

### Dagsture

#### Høje Sandbjerg

Torsdag den 3. april

Mødested	Lyngby St. (Ulrikkenborg Plads-siden)
Mødetid	Kl. 10:30
Turlængde	Ca. 25 km
Turleder	Toni 22 90 55 28

Første del af turen cykles langs Lyngby Sø og Mølleåen.

I Brede drejes fra mod Geelskov og Rude Skov – og videre til Høje Sandbjerg.

Vores medbragte mad indtages på toppen af Høje Sandbjerg, hvorfra der i godt vejr er udsigt til bl.a. Sverige.

Efter frokost cykles tilbage ned mod Mølleåen og Lyngby – og et egnet kaffested. Turen cykles mest på grusstier, idet vi forsøger at undgå bilveje.

Hilsen Toni

#### Furesøen

Torsdag den 24. april

Mødested	EnergiCentret Voldparken
Mødetid	Kl. 10:00
Turlængde	50 km
Tempo	Afpasses efter deltagerne
Turledere	Merete Jørgensen 29 82 51 83 og Knud Hansen 23 43 70 51

Turen går gennem Herlev, Bagsværd, hvor vi rammer Furesøen, videre til Holte og Vaserne.

Så er det nok tid til den medbragte frokost, måske med udsigt over søen.

Vi holder os tæt ved søen og kører over Bistrup til Farum. Derfra mod Bastrup Sø. Vi finder et passende kaffested (formentlig Farumhus), og så er det tid at vende snuden hjemefter.

### Klubfrokost

Fredag den 11. april

**Bemærk ny dato**

Mødested	Ved Espelunden i Rødovre
Mødetid	Kl. 10:30
Turlængde	
Tempo	Stille og roligt
Turledere	Flemming og Peder

Vi cykler til Tutten på Mellemfortet.

Tilmelding til Peder 28976208

eller pederandersen46@gmail.com

senest onsdag d. 9. april.

Herefter er tilmeldingen bindende.

### Cykeltur ud i det blå

Lørdag den 3. maj

Mødested	Østerport Station
Mødetid	Kl. 10:00
Turleder	Lone Belhage

Vi starter ved Østerport Station klokken 10:00 og kører op langs Strandvejen, derefter en tur ind i Dyrehaven, resten er en overraskelse.

Dog kan jeg afsløre at turen slutter ved Klampenborg Station.



**Klubhistorie:** I de tidlige år var Grebart Cykler i Hjortekær den ultimative leverandør af cykler og cykeldele til turcykler. Her ses Johan på indkøb.

Husk en madpakke til frokosten og drikelse.

Tilmelding til turen senest 24. april til [belhagelone@gmail.com](mailto:belhagelone@gmail.com) af hensyn til kaffe/kage.

Ses Lone.

## Nordkysten

Lørdag den 24. maj

Mødested	Hillerød St.
Mødetid	Kl. 10:00
Turlængde	50-70 km
Medbring	Mad og drikke
Turleder	Børge

Vi kører mod Tisvildeleje, undervejs passerer vi små landsbyer og kommer tæt på Arresø.

Hvis temperaturen er til det, er der bademuligheder.

På hjemturen kan man benytte toget fra Vejby.

## Køge Havn

Torsdag, Kr. Himmelfart d. 29. maj

Mødested	Høje Taastrup Station, nordsiden
Mødetid	Kl. 10:00
Turlængde	Ca. 40 km.
Tempo	Så alle kan følge med
Turleder	Birte 20 74 01 64 Poul 40 41 72 48
Tilmelding	Senest 24. maj til Birte ell. Poul

Vi starter på Høje Taastrup Station, kører fortrinsvis ad små veje gennem Greve, Solrød, Lille Skensved og til Braunstein bryggeri på havnen i Køge hvor vi vil spise lidt frokost. Vi slutter turen på havnen i Køge.

Man cykler selv hjem eller tager S-toget fra Køge Station. Det vil ikke være muligt at spise en madpakke i bryggerirestauranten, men de serverer sandwich for 65-75 kr. (nuværende priser).

Vi kører ikke turen i regnvejr, vi melder tilbage til de tilmeldte.





*Klubhistorie: Klubfrokosterne er meget populære. Her frokosten i august 2023*

## Arboretet i Hørsholm

Torsdag den 12. juni

Mødested	Allerød Station på den store P-plads på østsiden
Mødetid	Kl. 10:30
Turlængde	Ca. 40 km
Tempo	Så alle kan følge med
Turleder	Berthel
Tilmelding	Senest mandag den 9. juni til 22 43 69 96, SMS

Vi cykler til Arboretet, hvor vi spiser vores madpakke.

Arboretets samling af over 2000 buske og træer er den største i Danmark. Forår og forsommer er den bedste tid at opleve de blomstrende planter på. Stedet hører under Københavns Universitet, og der er gratis adgang.

Efter frokost er der tid til at danne sig et indtryk af området.

Vi kører videre ad krogede veje mod Lyngby, hvor turen ender.

Undervejs finder vi et kaffe-kagested.

Turen køres ikke i udpræget regnvejr. Ring, hvis du er i tvivl

## Klubfrokost

Fredag den 20. juni

Mødested	Espelunden
Mødetid	Kl. 10:30
Tempo	Stille og rolig
Turleder	Flemming og Peder

Vi cykler til Cafe Mågen i Greve Marina.

Her fås 3 stykker smørrebrød, 1 øl og 1 snaps for 95 kr.

Tilmelding til Peder 28 97 62 08

Eller pederandersen46@gmail.com senest onsdag den 18. juni.

Herefter er tilmeldingen bindende.

## Høje-Taastrup Maratonring Søndag den 22. juni

Mødested	Høje Taastrup station (vestsiden)
Mødetid	Kl. 10:30
Turlængde	42 km
Tempo	Roligt
Medbring	Mad & drikke.
Turleder	Jørgen Harborg tlf. 26 57 84 49

Læs mere om Maratonringen her:  
[www.htk.dk/borger/fritid-og-udeliv/udeliv/maratonringen](http://www.htk.dk/borger/fritid-og-udeliv/udeliv/maratonringen)

## Med stifinn'eren til Greve Museum Søndag den 29. juni

Mødested	Friheden Station
Mødetid	Kl. 10:00
Turlængde	40-50 km
Tempo	Stille og roligt, ikke mindst a.h.t. turlederen.
Turleder	Finn Ø. 60 76 93 38

Vi cykler ad forskellige mere eller mindre kendte stier via strandparkerne til Kildebrønde og videre til Greve Museum, hvor vi kan indtage madpakke, kaffe etc. og kage.

Er vejret godt, så tag badetøj med, så laver vi et hurtigt-dyp-stop ved stranden. Hjemturen kan gå ad forskellige veje, som vi kan drøfte ved kaffen. Der er lidt grus på turen, men ikke meget.

## FLERDAGSTURE OG ARRANGEMENTER

### Jubilæumstur til Frederiksværk Torsdag d. 5. juni - søndag d. 8. juni

Tilmelding til Flemming senest 1. april  
[Flemming.K.R.Nielsen@mail.dk](mailto:Flemming.K.R.Nielsen@mail.dk)

Turen starter torsdag den 5. juni fra Frederikssund Station kl. 13.00. Der cykles til Frederiksværk for indkvartering og aftensmad. Fredag og lørdag arrangeres cykelture langs Sjællands nordkyst. Søndag cykles tilbage til Frederikssund.

Indkvartering sker på Frederiksværk Camping & Hostel.

### Nyt!

Frederiksværk Camping & Hostel har overladt opgaven med at stå for reservationer til jubilæumsturen til mig. Vi kan vælge mellem 12 forskellige hytter med i alt op til 59 sengepladser. Jeg har en foreløbig deltagerliste med 29 personer, som jeg tager direkte kontakt til.

Der tilbydes fuld forplejning til 1.000 kr. pr. person for hele opholdet, som inkluderer: 3 x morgenbuffet (inkl. madpakker til dagen), 2 x aftensmad og 1 x festmiddag. Drikkevarer kan medbringes. Dvs. vi køber selv drikkevarer i nærmeste butik. Udgiften til forplejning bliver delvis klubtilskud og delvis egenbetaling.

Nærmere detaljer vil blive udsendt til dem der melder sig til turen.  
Flemming

## BERETNINGER FRA TURE OG ARRANGEMENTER

Vi savner i høj grad beretninger fra afholdte ture og arrangementer. Det er godt læsestof, og det er vores indtryk at de er ønsket og læst.

Redaktionen

## JUBILÆUMS-SEKTION

I anledning Turcyklisternes 50-års jubilæum har vi bedt et antal medlemmer om at berette om hvordan de mødte Turcyklisterne, og hvad de bruger Turcyklisterne til.

### Jan Bai

På opfordring fra redaktionen, skriver jeg her lidt om min start i klubben.

Efter nogle år hvor jeg sammen med min skolekammerat Gert havde kørt de nære landeveje tynde, var vi landet i D.C.F.'s turistafdeling. Turene her var korte og i roligt tempo, og de flestes cykler i kummerlig tilstand, men gradvis blev turene længere, og vi fik da indtaget Söderåsen, der på dette tidspunkt kun havde een asfalteret vej og resten var ret stejle grus- og jordveje af ikke for god standard. På disse ture mødte jeg hen ad vejen i 1974/75 de personligheder der startede Turcyklisterne. På en tur til Kalkgården med cyklistforbundet, i efteråret 75, hvor



*Jan og Lene Bai på en cykeltur til Vaserne i 1988*

klubben var stiftet, mødte jeg Ernst Rasmussen og Verner. Der har sikkert også været andre koryfæer, men dem husker jeg bedst. Ernst blev da også en af de drivende kræfter i klubben, på alle niveauer og ja, Verner taler for sig selv. Gert og jeg meldte os ind i klubben efter denne tur. Turene blev længere og cyklerne bedre, og Lene og vores søn Lars blev suget med ind i alle aktiviteterne, og Lars endte som turarrangør, kom i forretningsudvalget og arrangerede nogle af vores udlandsture. Klubturene blev som nævnt længere og ofte med brug af bustransport til og fra interessante cykelsteder på Sjælland, Fyn, Langeland og Skåne, hvorved vi så udforskede ukendte områder. For



*Fra tur til Bromølle i 1986*



*Kager, især lagkager har fyldt meget i klubbens liv, Jan var ofte leveringsdygtig i sådanne. Her i anledning af åbningsturen i 1992*

dem der ikke lige var med dengang, så fik vi taget de 20 bageste sæder ud, hvorefter der var plads til ca. 20 cykler, det var også dette setup vi benyttede på vores deltagelse i Vättern Runden i nogle år.

For Lene og jeg blev det som bekendt til foreløbig 50 år som turledere, bl.a. onsdags- og søndagstræning, kaffebryggere, rejsearrangører samt 6 år som redaktører og selvfølgelig en masse sjove oplevelser i selskab med en stor flok positive originaler og enkelte almindelige mennesker, hvad det så er?

Jeg blev i oplægget også opfordret til at beskrive vores nuværende aktiviteter i klubregi, og ja jeg kan da godt forstå at man spørger, da fru og jeg ikke er de flittigste deltagere.

Dette kan bedst besvares med følgende: Før blev alle vores personlige aftaler vedrørende kultur, familie og ferie planlagt ud fra turkalenderen og ja, nu er det lige omvendt.

Jan.

## Knud Hansen

Som 9-10 årig dreng på Vestsjælland ravede jeg rundt på skovstierne sammen med andre friske drenge.

Da jeg på en vandretur i skoven så en "flyvende cyklist" tændtes barndommens glød, og en vandrekollega sagde: Jeg kender nogen som kører i Hareskoven hver søndag. Det var i 2004 jeg mødte op til den første vintertræning med min 3-gears Torpedo hverdagscykel. Så tog den ene cykel den anden: en brugt racer, så en ny Focus racer, så byggede jeg selv min hverdagscykel, så en MTB, endnu en racer og sidst en gravel. Da først Jan Bai og siden Jess sagde farvel til vintertræningen, overtog jeg den og gør det endnu.

Indrømmet: Jeg er nok mest til udfordrende race, fx i skov og bakket terræn – men føler mig dog godt hjemme i klubben.

Knud Hansen



*Fra påsketur til Provence i 2007*



*Knud på åbningsturen i marts 2018*

## Anne Marie

Efter at børnene var flyttet hjemmefra, havde jeg tid til overs og ville gerne ud i naturen sammen med andre. Jeg startede med vandreture med Dansk Vandrelaug. Vi kom på nogle gode vandreture, hvor der var tid til at snakke mens vi gik. Det gjorde jeg i nogle år, men med tiden synes jeg det blev lidt ensformigt, og det gik lidt for langsomt.

Dernæst forsøgte jeg mig med at ro i 4-mandskano på Furesøen. Det gik fint, indtil jeg var ude og der var lidt for mange bølger, så slappede jeg ikke af mere, og jeg følte at jeg var irriterende for de andre.

Det kunne ikke fortsætte. I foråret 2013 så jeg en annonce fra Dansk Cyklistforbund. De arrangerede cykeltur langs Mølleåen. Jeg mødte op og her traf jeg



*På vej til Cap Formentor på Mallorca i 2019*



*Ravnsholt Skov i juni 2023, fra Anne Maries Hanne Halerød tur.*

Lone. Hun fortalte at hun var medlem af Turcyklisterne - en cykelklub i Rødovre/Hvidovre. Lone roste klubben i høje toner: bl.a. sagde hun at de kørte nogle skønne ture, og der var mange søde cyklister i klubben. Hun fortalte også, at de holdt nogle gode fester, hvor der blev danset.

Da jeg både er glad for at cykle og danse, meldte jeg mig ind i klubben og har aldrig fortrudt det. Lige fra start har jeg følt mig velkommen. Alle snakker med alle, og hvis man punkterer eller har andre problemer med cyklen, får man straks hjælp. Jeg har nydt det og har været på mange fantastiske ture rundt i Danmark og udlandet.

Hvis jeg skal omtale en særlig tur, var det første gang jeg var med på cykeltur på Mallorca. Jeg var noget nervøs for om jeg kunne klare bjergene, da jeg ikke er den bedste til at komme op ad bakke, men med vejledning og opbakning fra de

andre Turcyklistere kom jeg op på toppen af bjerget. Det var stort.

Spændende har det også været, når Lone og jeg har lavet weekendtur til Kr. Himmelfart. Vi har både fået tur ud af det, når vi har planlagt turene, og når vi kørte turen med Turcyklistere. Hvis vi nogle gange ikke har kunnet finde vej, er der ikke mangel på gode råd. Selvom det ikke altid er gået som planlagt, er der ingen sure miner.

Een gang har jeg hørt cyklisterne brokke sig. Det var fordi der ikke var arrangeret kaffe og kage på turen.

Glæder mig til flere cykelture med Turcyklisterne.

Hilsen Anne Marie

## Aksel

Min rejse til Turcyklisterne startede med en pinsetur i 1987 til Møn med Cyklistforbundets Københavnsafdeling. Jeg havde på det tidspunkt været medlem i nogle år; men egentlig kun læst Cyklistere, det var det. På den i øvrigt udmærkede hyggelige tur var der også et par Turcyklistere: Ole Suksdorff og Arne Jacobsen. Et billede på Turcyklisterne fra dengang er at de tilsyneladende kørte materielle helt i bund, så undervejs havarede Arnes



*Mallorca påsken 2014*

ene hjul. Hvad så? Man sætter sig ned og genopbygger hjulet.

Vi holdt vistnok en art eftersluknings-/billedaften. I hvert fald kom jeg til at snakke med Ole og fortalte om at jeg i min sommerferie ville tage på cykeltur til Småland. Tilfældigvis skulle jeg starte min ferie samme weekend som Turcyklisterne havde tur til Sverige. Ole inviterede mig til at slå følgeskab med Turcyklisterne. Det var godt med følgeskab, og det var også hyggeligt. Vi kørte op langs Strandvejen til Helsingør og videre fra Helsingør op mod Hallandsåsen. Undervejs fulgte vi finurlige stier, hvilket også krævede forcering af diverse hegn.

Mit næste møde med Turcyklisterne var en tur til Kongskilde i efterårsferien. Turen startede på Køge Station, og der mødte jeg Rose, som jeg jo senere blev gift med. Det var på daværende tidspunkt at jeg fik meldt mig ind.

Jeg husker med stor glæde de mange sommerferieture til Frankrig, samt bl.a. Italien og Ungarn. Først sent begyndte jeg at køre med i træningsturene om onsdagen og om søndagen i vintersæsonen. I dag er det nok træningsturene, som jeg mest deltager i.



*Tur til Margrethetorp 1987*



*Arne bygger hjul*

På et tidspunkt begyndte jeg at blive mere aktiv i foreningssammenhæng, lave dagsture og deltage i planlægning af nogle af ferieturene. Jeg kom i bestyrelsen, overtog for en del år siden redaktionen af hjemmesiden, nu sammen med Birte.

## Merete

Jeg kom ind i cykelklubben i efteråret 2010, var med på en del ture lørdag eller søndag.

Min første længere tur var på Mallorca arrangeret af Finn Ørslev, her lejede vi racercykler, jeg var vant til at cykle, men havde aldrig cyklet på racercykel før, så det var lidt grænseoverskridende. Da vi kom til den første bakke, ville jeg helst gå ned 😊 Men langsomt, med god hjælp fra de erfarne deltagere, lykkedes det mig at lære kunsten nogenlunde.

Heldigt, for ikke mange måneder efter gik turen til Tjekkiet med Turcyklisterne,



hvor der var mange strabadserende bakkere, både op og ned.

Som nyt medlem undrede det mig at der kun var en træningstur om onsdagen for de hurtige, så jeg (Merete) spurgte Lone Belhage om vi ikke skulle lave en lidt langsommere træningstur, og det var der heldigvis flere der havde lyst til, og den kører stadig – dog nu onsdag formiddag med pænt fremmøde.

En anden aktivitet som har haft betydning for mig, var da Finn Ørslev på en generalforsamling sagde, at nu mente han der skulle nye kræfter til. Så jeg meldte mig til kaffeudvalget, ret hurtigt "satte jeg mig" på kagerne og det har været en fornøjelse, altid tilfredse kagespisere.

## Hans Bruun

Hvorfor og hvordan blev jeg medlem af Turcyklisterne.

Tage havde hørt, jeg havde fortalt om min cykeltur til Rom i år 2000 i Roskilde Cykelklub.



Tage engagerede mig til at komme og fortælle om min Rom-tur på et klubmøde d. 9. februar 2012.

Efterfølgende spurgte Tage om jeg ville være medlem af Turcyklisterne. Det var jeg ikke særlig interesseret i. Jeg havde den opfattelse at der var for meget "kaffe og kage". Vi blev enige om at jeg den følgende søndag formiddag kørte med i Hareskoven. Her blev jeg overbevist om, at der blev cyklet godt til og ingen "kaffe og kage".

Først ved vintertræningens afslutning var der "kaffe og kage". Det passede mig fint. Cykling i skoven om vinteren er min vigtigste aktivitet. Der er altid godt vejr.

Klubmøderne holder jeg også meget af, især når der er billedforedrag. Her har Merete og Knud været meget aktive til at fortælle om spændende ture. Lise har de senere år også inviteret os med på sin rejse ned i Europa.

Jeg har tidligere arrangeret ture til Amager. Det er for mit vedkommende sikkert slut. Jeg ønsker ikke at bruge så meget tid på cyklen. Mit behov er to ture af 50 km





pr. uge. Om vinteren er det rigtigt fint med den ene tur i skoven.

Mange gode cykehilsener Hans Bruun.

## Birte og Poul

Det startede i 1998. Vi havde besluttet os for at tage på en skiferie med tog og købte en ferie, som startede med nattoget fra København. Vi fik en liggekupé sammen med 2 andre par, som vi ikke kendte, men kom fint ud af det med. Det ene par havde vi også en anden interesse til fælles med, nemlig cykling, og de foreslog at vi tog med dem til et møde i en cykelklub, som de var med i. Det viste sig at være Turcyklisten.

Den første store tur med Turcyklisten var i år 2000 til Semaine Federale i Bourg-en-Bresse, en spændende oplevelse. Og senere ture til Caromb, også i Frankrig, arrangeret af Jess og Lene. Disse ture startede for os en længere række af ture sydpå, enten arrangeret af Turcyklisten eller sammen med medlemmer

derfra. Heriblandt en række både skiture og cykelture sammen med Jytte og Berthel, som var de to personer som introducerede os til Turcyklisten og som vi mødte på nattoget i 1998.

Vi deltager med glæde, når det passer ind i vores aktiviteter, i de ugentlige sommertræninger og i dags- og flerdages ture. For nogle år siden blev Birte en del af redaktionen for Turcyklisten sammen med Aksel, som i øjeblikket bærer en stor del af arbejdet med bladet, da Birte stadig har problemer efter den alvorlige ulykke i 2023.



*Grillmøde i Vestskoven 2019*



*Sommerrejserne til Frankrig og senere Italien, Ungarn, Tjekkiet og Tyskland fyldte meget i en del år.*

*Turene foregik med bus og cykeltrailer, så her ses:*

*Trailer under pakning i Toscana 2002,*

*Trætte cyklister på vej hjem fra Frankrig i 2000*

*og en festlig frokost, i Frankrig 1985.*





*Regnemark: Tur til malerklemmen okt. 1987, Tove*



*Klubmøde 1976 med spisning i lokalerne i Avedøre*

### Billederne i dette nummer:

De tidlige billeder er stillet til rådighed af Johan ellers skyldes billederne familien Bai, Gitte K og redaktørerne. Og så dem vi har glemt.

## KOMMENDE MØDER OG KLUBMØDER

### Klubmøde

Onsdag d. 9. april

### Klubmøde

Onsdag d. 14. maj

### Grillklubmøder

Fredag d. 13. juni, 11. juli og 8. august

Grillklubmøderne vil ligesom de sidste år være ved Kridtbjerget, som findes 1 km

nordøst for Naturskolen og syd for Harrestrup Mose. Se eventuelt Krak kort side 135 G6. Der er 1 bålplads, grill samt 5 borde med bænke. Årets nyhed er, at der er opsat toiletbygning ved Kridtbjerget.

Grillen er varm fra kl. 18.00. Alle medbringer selv grillmad og drikkevarer. Arrangementet gennemføres uanset vejret. Der er et stort madpakkehus, hvor man kan sidde og nyde den lune sommeraften selv om det regner. Ved udsigt til regn tændes der op i engangs-griller i kanten af huset?

### Klubmøde

Onsdag d. 10. september

## Udgivelsesplan for Turcyklisten 2025

Nummer	Deadline	Udgivelsesdag
2-2025	19. maj	13. juni, indeholder stof indtil udgangen af september
3-2025	18. august	10. september, indeholder stof indtil udgangen af december
4-2025	22. november	10. december, indeholder stof indtil udgangen af april 2026



*Romleåsen 1992*