

Turcyklisten

3
2014



Før afgang mod Sophienholm.

www.turcyklisterne.dk



BLADET

Redaktør
Marianne Buch Ryding
redaktionen@turcyklisterne.dk

Koordinator
Finn A. Kristensen
tlf. 22 16 27 30

BESTYRELSE

Formand
Knud Hofgart
tlf. 28 40 65 42
turcyklisterne@turcyklisterne.dk

Kasserer
Flemming Nielsen
tlf. 43 64 49 03
Flemming.K.R.Nielsen@mail.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Aksel Koplev
tlf. 22 80 25 22
webmaster@turcyklisterne.dk

Lone Belhage
tlf. 24 80 46 87

Marianne Buch Ryding
tlf. 42 44 12 62

TURCYKLISTEN

er medlemsblad for foreningen
TURCYKLISTERNE, der har til formål at
udbrede og formidle viden om og
glæde ved turcykling på ethvert plan.
Udkommer 4 gange årligt.

Klubben er åben for alle som deler
glæden ved at cykle. Så har vi vakt din
interesse er du velkommen til at kikke
forbi på en klubaften eller at møde op
til en af de annoncerede ture for at se
hvad vi egentlig er for nogle. Se i øvrigt
også:

www.turcyklisterne.dk

KLUBLOKALE

Sankt Annæ Gymnasium
Sjælør Boulevard 135
Valby
Lokale B210, 2. sal

KONTINGENT 2014

Almindeligt kontingent	275,- kr.
Husstands kontingent	450,- kr.
Passivt kontingent	100,- kr.

Indbetaling kan ske på giro
5 713 846, vælg korttype 01.
Eller via netbank, brug regn no.
1551 konto 5 713 846.

Hjælp med at holde medlemslisten
aktuel. Send ændringer i adresse,
telefonnummer eller e-mail til
kassereren.

Hilsen fra bestyrelsen

Indkaldelse til generalforsamling

Der afholdes ordinær
generalforsamling

torsdag d. 9. oktober 2014 kl. 18.30

Sted: Klublokalet Sankt Annæ
Gymnasium, Sjælør Boulevard 135,
Valby. Lokale B 210.

Der serveres kaffe/te og kage samt
øl/sodavand.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter iflg. vedtægter
7. Valg af revisor og -suppleant
8. Nedsættelse af udvalg
9. jubilæum 2015

Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag offentliggøres på Turcyklisternes hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingen.

Knud

Sommersæsonen er nu ved at gå på hæld. Det har været en fantastisk cykelsæson med flot sommervejr og mange gode og veltilrettelagte ture både i det nære og på Mallorca, i Sverige og Oksbøl. Der har været god deltagelse på de fleste ture til glæde for både deltagere og turledere.

Turcyklisterne var også i år rigt repræsenteret på cykelturistugen, som var i Vejen. Vi har igen fået et godt overskud hjem fra Sjælsø Rundt. Tak til alle aktive. Grillaftenerne i Vestskoven har været begunstiget af godt vejr og god tilslutning. Dette er blot et par højdepunkter af mange, som er skabt af vor veloplagte medlemsskare.

Nu starter efterårssæsonen med flere ture både hverdag og weekend. Første klubaften er 11. september og generalforsamlingen er 9. oktober. Deltag og vær med til at lægge rammerne for vores fremtidige virke. 2015 er 40 års jubilæumsår, hvor der skal være jubilæumstur og -fest, formentlig i Odense. Et jubilæumsskrift er under udarbejdelse og vi skal også have nye klubtrøjer.

Knud



Kommende ture

Hverdagsture

Mølleådalen

Torsdag d. 2. oktober.

Mødested Lyngby Station
 Mødetid Kl. 10.00
 Turlængde Ca. 10 km
 Turleder Peder
 Tlf. 28 97 62 08

Vi går ind i Sorgenfri Slotspark med efterårets farver og følger stien langs med Mølleåen på vestsiden til Fuglevad, Ørholm, Nymølle hvor vi holder frokost pause med det medbragte.

Derefter skal vi over på østsiden og retur forbi Brede til Lyngby, Der slutter vi med kaffe.

Bognæs

Torsdag d. 6. november.

Mødested Roskilde St., Føtex
 Mødetid Kl. 9.50
 Turlængde Cykling ca. 25 km
 Vandring ca. 10 km
 Turleder Marianne Buch
 Tlf. 42 44 12 62

Vi mødes i Føtex' café til en kop morgenkaffe (20 kr. for én kop kaffe og ét stk. morgenbrød). Ca. 10.20 kører vi via Sct. Hans forbi slusen ved

Kattinge Sø til Bognæs. Her stiller vi cyklerne og går en tur rundt på Bognæs og ser på bl.a. hvilke fugle der er i området. Vi finder et sted at spise madpakken inden vi går videre og tilbage til cyklerne. Vi kører via Herslev og Kattinge tilbage til Roskilde hvor vi drikker kaffe.

Torsdag d. 4. december.

Turleder Birgit Rudolph.

Ture i weekenden

Havtorneturen.

Lørdag d. 20. september.

Mødested Åmarken Station
 Mødetid Kl. 10.00
 Turlængde 60 km
 Turleder Lone Belhage
 Tlf. 24 80 46 87

Vi mødes ved Åmarken station, - ja Åmarken station og cykler langs med kysten i retningen af Greve.

I skrivende stund er hjemturen ikke fastlagt, men der bliver fundet et kaffested. Turen går muligvis samme vej hjem.

Tempo så alle kan følge med.
 Husk badetøj.



Gribskov - Nakkehoved - Esum.

Søndag d. 28. september.

Mødested Hillerød Station
 Mødetid Kl. 10.00
 Turlængde 50 - 60 km
 Hastighed Skovturstempo
 Turleder Aksel Koplev
 Tlf. 22 80 25 22

På denne efterhånden traditionelle efterårs tur køres fra Hillerød op mod nordkysten og tilbage rundt om Esum sø.

Vi kører fra Hillerød vestpå, og derefter mod nord hvor vi strejfer Gribskov, **der bliver kun en smule kørsel gennem selve skoven.** Der fortsættes mod Dronningmølle hvor vi spiser vores frokost enten på havnen eller ved Nakkehoved fyr. Derefter køres tilbage mod Hillerød over Rusland og Esum. Kaffen indtages et af de nævnte steder.



Efterårstur.

Søndag d. 5. oktober.

Mødested Brønshøj Torv ved Rytterskolen
 Mødetid Kl. 10.00
 Turlængde Ca. 75 km
 Turleder Bert Due Jensen
 Tlf. 38 74 68 41/26 67 63 35

Efterårsturen i år bliver en kulturtur, hvor vi skal køre rundt i det Gamle

Københavns Amt for at se, hvad der er tilbage af de gamle Rytterskoler.

Turen vil føre os vidt omkring fra Brønshøj til: Valby, Hvidovre, Brøndbyvester, Herstedvester, Ledøje, Ballerup (Pederstrup), Måløv, Ganløse, Slagslunde og Farum. Turen slutter i Brønshøj, for dem, der vil med så langt.

Rytterskolerne blev bygget under Frederik d. 4. i årene 1721 til 1727 i alt 240 skoler, og de er starten på vor tids folkeskole. De blev bygget af solide teglstensmaterialer på et kampestensfundament. Landet var engang inddelt i 12 rytterdistrikter, som hver skulle stille med 700 ryttere til Kongens hær, og et nyt krav var, at soldaterne skulle kunne læse og regne (tælle til 20). Skolerne skulle derfor sikre, at de af befolkningen, der blev soldater, kunne dette.

Eftermiddagskaffen er i skrivende stund planlagt til at skulle indtages i Farum. Jeg håber at dette lyder interessant. Turen køres ikke i regnvejr, så den kan blive kørt lørdag, hvis vejret er bedre!

Lukketur

Søndag d. 2. november.

Mødested Ankeret ved Nyhavn
 Mødetid Kl. 10.00
 Turlængde Ca.40 km
 Turleder Finn Kristensen
 Tlf. 22 16 27 30

Københavns Havn - Ørestaden er i evig forandring med stadig mere nyt

byggeri, vi vil også kigge på Amager Strandpark. Undervejs finder vi et passende sted for frokost - senere for en kop kaffe og udveksling af meninger om det beskuede.

Referater

Amager rundt Søndag d. 18. maj.

Kl. 10 tog Hans Bruun imod ved Espelunden. 16 deltog denne overskyede søndag. Vejret var udmærket. Ingen vind af betydning og lidt svalt til at begynde med.

Vi kørte den efterhånden klassiske rute dvs. østpå langs Vestvolden til Kalveboderne og ind til højre på Vestamager. Her fortsatte vi langs diget og gjorde et kort stop ved et fugleudkigstårn for at strække ben. Kongelunden og Søvang blev passeret indtil frokoststedet på Dragør Havn blev nået.

Et kvarter inde i middagspausen begyndte det bebudede regnvejr, og det fortsatte pænt kraftigt resten af turen.

Holdet fortsatte udenom lufthavnen og gennem Amager Strandpark, til vi nåede kaffestedet på Christiania, hvor god økologisk kage/kaffe/te blev serveret for de tilbageværende 12 våde cyklister. Anette var kort forinden drejet fra for at heppe på sin datter, som var ved at være tæt ved målstregen i det igangværende københavnske maraton.

Der var forbavsende mange mennesker på Christiania denne trøstesløse regnvejrseftermiddag.

Efter denne kærkomne forfriskning spredtes vi i alle retninger mod vores respektive adresser.

Knap 60 km blev det til for mig på denne fine tur.

Berthel

Tisvilde Højskole Torsdag d. 29. maj.

Vi mødtes på Hillerød station, og straks gik tre tissetrængende piger på morgenbeværtningen " Jernstangen " da det var det eneste sted, der var mulighed for at komme på toilettet :0) Vi cyklede ad en smuk rute 32 opad til Tisvildeleje, igennem smukke skove og flotte engarealer.

Nåede Tisvildeleje i god tid til frokosten, så vi kørte ned til stranden og holdt en pause, hvor Lone (som den eneste) hoppede i det friske vand. Vi andre havde desværre glemt badedragten - ellers også var vi lidt kuldske !

Kom op til højskolen, hvor vi blev vist rundt og fik fortalt mange spændende ting om den privatejede højskole.

Fik serveret en herlig Chili con carne og derefter en lækker dessert + kaffe - et meget fornemt arrangement i stedet for vores sædvanlige klap sammen madpakker. Der var fin blomster bordpynt, som Johan selvfølgelig blev nødt til at sætte bag øret, så han så meget yndig ud !

Kørte en tur hen om Vinderød kirke, hvor der var en spændende udstilling af metalskulpturer og andre kunstværker.

En dejlig cykeltur med fint vejr og gode kulturelle oplevelser

Connie J.

Selsø Slot

Lørdag d. 31. maj

9 friske turcyklistere var mødt op på Frederikssund station denne noget grå lørdag morgen. 3 var i bil og resten fordelt på 2 tog ankomster. Det var lidt blæsende og solen der ellers var annonceret nogle dage forinden glimrede ved sit fraværd, men det var dog tørt og med en rimelig temperatur så vi startede op med humøret i behold. Det var lige over broen og ind på rute 40 langs fjorden og jeg bemærkede adskillige forbedringer af stierne i forhold til sidste gang jeg kørte her, (nok en 4-5 år siden) den første strækning var endog blevet asfalteret og lange strækninger var ny anlagte grusstier med fin belægning så der sker lidt for cyklismen. Tom, der var denne dags turleder havde rigtig lagt sig i selen og fundet de bedste stier, skovveje, små landeveje med de flotteste udsigter og skovens fred og ro tilligemed. En enkelt punktering sneg sig ind, men den klarede turlederen som det sig hør og bør. Frokosten blev indtaget i skovbrynet ved Vellerup vig ved Isefjorden, med læ og fin udsigt og herfra gik det så tilbage mod Roskilde fjord ad små veje til vores kaffested, Gershøj Kro. Et rigtig skønt sted helt nede ved fjorden med udsigt fra terrassen. Dejligt at kroen igen er åben på fuld tid efter en del år med forskellige ejere og ofte med lukkede perioder. Kagen var god og kaffen ligeså, en ikke uvæsentlig detalje for en turcyklist, men videre måtte vi dog, mod dagens emnepunkt, Selsø Slot, her var dog ikke den store interesse for en rundvisning, nogle havde set det og andre var ikke voldsomt ivrige, så jeg fulgte trop selv om jeg kun havde

været her for mange år siden inden det blev restaureret. Det må jeg have til gode til en anden gang, så er der måske også bedre tid til at gå i detaljer, det var lidt sent på dagen. Turlederen mente dog at vi nu nok trængte til et skud kultur alligevel så vi blev guidet ned til Skuldelev havn hvor der var opsat en stor planche med billeder og fortælling om udgravningen af Skuldelev skibene, der lå lige ud for havnen (resterne er at finde på museet i Roskilde). Her var tale om nogle aflagte vikingskibe der blev sænket her for at gøre indsejlingen til Roskilde vanskeligere for eventuelle fjender. Nu resterede kun tilbageturen til Frederikssund ad små veje med flot udsigt over fjorden inden vi igen ramte cykelrute 40. Undervejs fik jeg lige et lille indblik i dyrkningen af de spæde salater, der dyrkes på en slags højbede der lige passede til at de kunne skæres i et strøg med speciel høster. Her var babyspinat, rødbede, rucola samt bede med blanding af alle sorter, det virkede enormt effektivt og jeg er lige ved at tro at det røg direkte op i salgspakkerne (dette kunne ikke verificeres da det ikke var høsttid nu, men jeg tillod mig at gætte) og her var tale om meget store arealer. Højest interessant. Fremme igen på Frederikssund station, 70 km, var dagens distance og nu viste solen sit varme ansigt og gav mod på at fortsætte hjem på cykel. Der var dog lidt spredning til sidst da et par stykker var hastet hjem til aftalte arrangementer, men undertegnede og Børge cyklede helt hjem på en ganske pæn rygvind og resten fordelte sig på bil og tog.

Tak til Tom for en helt igennem veltilrettelagt tur og som altid med totalt styr på alle detaljerne. Jan Bai.



Frokost i det grønne, Amager.

Og derovre ser du en pelikan ?

Vejen.





Afgang.

Aldershvile.

Kaffe og kage i gården.



Oksbøl

Mandag d. 9. juni.

Efter en lidt grumset og småfugtig søndag, blev 2. pinsedag rigtig flot. Da der var stemning for at være tilbage på vandrehjemmet tidligt a.h.t. pinsetrafikken, startede vi allerede 9:15. Turen gik over Vrøgum, derefter vestpå sønden om søen til Kærgård. Så nordpå langs søens vestside til Henne, hvor vi (7 resterende små cyklister) drejede østpå til Henne Kirkeby. Der findes en lille sti (stenet møgvej) ca. en km ned til søens nordbred. Den krydser Henne Mølleå som løber ud i "æ haw". Vi smed cyklerne og beskuede søen som er ganske stor og delt i Fidde Sø, Mellemsøen og Søndersøen. Fil Sø var i vikingetiden en åben fjord ud til Vesterhavet og ved Kirkebyen lå en stor boplads, baseret på fårehold og uld. Senere har sandflugt lukket fjorden. Fra 1852 til 2011 blev søen inddæmmet og mere og mere afvandet og opdyrket. Søen var til sidst begrænset til kun Fidde Sø. Aage V. Jensens Naturfond overtog Filsø Gods i 2011, søen blev genoprettet og fyldtes med vand sommeren 2012. I dag er søen ca. 915 hektar, med fugleøer og en gang/cykelsti tværs over ved Langodde. Der er efterhånden et rigt dyre- og planteliv. Vi returnerede ad møgvejen og slog en runde op nær Klinting og vestpå langs Blåbjerg Plantage ud til Henne Strand. Kysten har sandstrand så langt øjet rækker nord og syd. Trods de mange badegæster er der masser af plads. Vi indtog vore selv- og velsmurte madpakker på toppen af en klit med udsigt til det hele. Solen, det rolige

hav, den lette vind – rigtig fint. Derefter gik turen østpå via Henne og Kirkebyen til Over Fidde og videre sydpå over Vrøgum til Oksbøl hvor vi ankom 13:15 efter 56 km. Tak til Knud for det fine arrangement og sin beherskede kørsel – sjældent over 30 km/t. Danhostel Oksbøl kan varmt anbefales - fine faciliteter, super mad og betjening. Og tak til "baghylerne" som til stadighed kunne holde fronten orienteret om hvad der skete på vejen. Og tak til Connie som arrangerede afskedskafe med kage og is. På gensyn i Vejen.
Finn Ø.

Tages badetur

Søndag d.3.august.

Vi var 6 der ikke lod sig skræmme af vejrudsigten, og mødte op på Hillerød station. Tage fortalte at i Gadevang ville 2 mere støde til på turen, så vi blev 8.

Vi kørte i sol og varme gennem Gribskov på rute 33, som ikke var lige nem at finde alle vegne, det lykkedes dog ved fælles hjælp.

Ved Saltrup station kom der en lille byge i solskin, så vi fandt læ ved trinbrættet, det varede dog højest 10 minutter, det rumlede i det fjerne og så mørkt ud, men det var i sydvest, vi skulle nord og der var sol og blå himmel, som varede resten af turen.

I Gilleleje havn blev madpakken nydt, jeg supplerer med gode fiskefrikadeller købt på stedet.

Næste vigtige punkt var badning i Rågeleje, da vi alle trængte til et bad. Børge blev dog på land, af mangel på

badeudrustning, så han passede på vores cykler.

Således forfrisket, fortsatte vi til Tages hyggelig sommerhus, hvor der var kaffe og kage ad libitum og en lille en til halsen.

Tak til Tage for en dejlig dag.
Peder.

Sophienholm

Torsdag d. 7. august.

Denne dag gik 12 turcyklister i båden ved Lyngby. Først sejlede vi over Lyngby sø til Nybroe og derfra over i Bagsværd sø til Aldershvile. Det var endnu en dejlig sommerdag og vi nød vandreturen nord om søen via den norske hytte til Sophienholm. Ikke alle ville inden døre og se Kay Bojesen udstillingen men blev ude i den smukke park. Vi andre så den fine udstilling af kunstnerens mange træ værker af dyr, legetøj og børnemøbler. Der var også en fin udstilling af hans sølvdesign som var hans egentlige erhverv.

Nogle spiste frokost i restauranten og andre deres medbragte mad i parken. Alle havde vi en smuk udsigt over søen og til dens fugleliv.

Derefter gik vandreturen til Lyngby og kage/kaffestedet på Lyngby Hovedgade. Tak til Peder for en dejlig tur på en hverdag som her i sommertiden også havde deltagelse af et par arbejdsramte.

Knud Hofgart



Rejsebrev

Kære venner

Nu må det vist være på tide at skrive til Jer (26. juni).

Efter knap 2 måneder er vi nu ude af Italien. Det er faktisk ret mærkeligt, og det er nogle ret store kulturforskelle vi har oplevet især hen over den sidste uge. Fra Syditalien hvor man sådan gør som det nu falder lettest, hvor byerne er tætbyggede og ligger på toppene og hvor man stort set ikke kan få noget at spise om aftenen førend kl. halv 9 og til Sydtyrol, hvor den germanske kultur slår ganske kraftigt igennem; man retter sig efter reglerne, går på fortovet, holder for rødt, byerne ligger i dalene og tjenerne er ved at dække op til næste dag, når klokken nærmer sig 8 og ser ud som om de bare venter på at man går.

Vi har efterhånden kørt ca. 2500 Km og knap 27000 højdemeter. Vi har kørt igennem regionerne: Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Lazio, Umbria, Toscana, Emilia Romagna, Veneto og Trentino Alto-Adige.

I dag kørte vi så over Brennerpasset og ind i Østrig. Nu skal vi så vænne os til at tale tysk, men måske kan de også lidt mere engelsk end i Italien.

Den hårdeste tur vi har kørt var næsten også den korteste. Det var de første høje pas i Alperne. Vi havde ikke mulighed for at tjekke højder, så vi måtte bare af sted. Turen op ad bjerget lagde ud med en stigning på 15% og siden kom den aldrig under 8%. Det

var sindssygt, vi kører jo med fuld oppakning, men vi kom over.

Landskabet er fantastisk afvekslende. Nogle dage har vi kørt langs nogle gevaldige kløfter og høje tinder, og andre dage har turen været flad som en pandekage. De 3 dage på Posletten var de eneste bakker de menneskeskabte, når vi skulle over en flod eller en vej.

Vi har været rimeligt heldige med vejret, og de voldsomme uvejr og skybrud der har været i landet, har ikke været der, hvor vi var. Både i går og i dag nåede vi at komme frem inden nogle solide byger.

Turen gik nu videre gennem Østrig og det østlige Tyskland. Måske med et kig ind i Tjekkiet. Men vejr og trafik kan sagtens ændre planerne.

Poul og Birte

Kære venner.

Så er det ved at være sidste øjeblik med at få sendt endnu en lille hilsen.
(16. juli)

Vi er faktisk nået så langt at vi synes vi næsten kan se hjem. Vi er kommet et pænt stykke nord for Berlin og lander i Rostock om et par dage, så vi er nok hjemme søndag eller mandag alt efter hvordan de sidste etaper driller.

Turen igennem Østrig og Tyskland er nok gået lidt hurtigere end vi havde forventet. Østrig tog bare 2 dage og hele vejen videre i Tyskland indtil vi nåede Donau er jo stort set ned ad bakke, da vi fulgte floden Inn.

Det er stadig dejligt at cykle hver dag, så bortset fra at vi til tider bliver uvenner med vores GPS og de tyske cykelveje, som undertiden mest ligner en træning i at køre på de franske paveer i cykelløbet "Paris-Roubaix", så går det fint.

God sommer vi ses snart.

Poul og Birte

Indlæg fra medlemmerne

Klubtrøjer.

Søren Lilholt har nu lovet at levere trøjer så vi kan prøve dem og finde den størrelse der passer. Det bliver på klubmødet to. d. 11. september. Jeg håber rigtig mange er interesseret i at købe ny klubtrøje. Trøjens pris er 325,- kr. Der kan tilkøbes en lynlås-lomme til 41,- kr. Dertil skal lægges udgifter til tryk og fragt som vil blive delt mellem det antal der køber trøjen. Klubben giver ét tilskud pr. person på 100,- kr. Så mød op hvis du vil købe den nye trøje.

Jeg vil have trøjerne hos mig i to uger, så kan du ikke komme d. 11., kan du kontakte mig i ugen efter mødet for at aftale nærmere.

Marianne



Sjælsø Rundt

Evaluering

Til alle flagpersoner ved Sjælsø Rundt Mød op d. 30 oktober kl. 18.30 hvor der vil være evaluering som optakt til Turplanlægningsmødet. F.A.K

Cykelturistugen 2014

Så blev det endelig tid for årets cyklistuge. For mit vedkommende blev turen til Vejen en luksus udgave, da Gitta gav et lift, da hun havde investeret i en cykelholder. Vi ankom planmæssig ved 15 - tiden og blev budt velkommen af to af initiativtagerne (de var i alt 5-7 personer), fik udleveret kort og den gode nyhed, at vi kvit og frit kunne bruge svømmehallen, med alt hvad der var af sauna, varme bassiner og vandmassage. I alt stillede vi med 30 turcyklister FLOT, som henholdsvis boede på vandrehjem, camping, hotel eller som Gertie og Niels v. Skibelund Krat, ca. 20 minutters kørsel fra centeret. Kl. 19.00 mødtes vi ved bunkeren, som også blev vores samlingssted, når vi kom hjem fra turene (der var billige kolde øl).

Modellen var som de foregående år: korte, mellem og lange ture, og en kort-light til den lille familie med en 2-årig.

Jeg var ofte med på mellem turene, de kørte et godt tempo, og vi var hjemme ved 15-tiden hvor solen var stegende. I området var der masser af smuk natur at se på, og da vi een af dagene kom forbi, - og i Gells sø var man tabt. Den

følgende dag kørte jeg sammen med Vibeke og Karin (vores naboer på vandrehjemmet), til søen og sprang atter i.

Onsdag var traditionen tro fællestur, med besøg hos borgmesteren (han havde sat 10 minutter af), herefter gik turen til Skibelund Krat, nationalt mødested og mindepark, her blev holdt grundlovs møder fra 1865, her gav museumsinspektøren et spændende foredrag om stedet: dets tilblivelse og anvendelse, vi var også rundt og kigge på alle stenene. Der blev også tid til en fødselsdagssang for Verner der blev 86 år / STORT TILLYKKE ! Herefter gik turen til Sønderskov slot, hvor vi kunne nyde parken, urtehaven, udstillingerne indenfor, samt få et foredrag.



Ved hjemkomsten til centeret blev vi trakteret med frokost, og så kunne man tage ned i Vejen by og gå på kunst museum. Det var et spændende museum, men da kl. var 15.00 drev sveden af os og vi måtte snart tilbage til bunkeren og de kolde øl. Men dagen var endnu ikke slut, de friske sadlede cyklen og tog ud til fysikeren Poul La Cour museet / alias Johan - og fik viden om hans virke. Aftenen var som alle de andre fantastisk lun og vi sad længe ude og sludrede.

Sidste dag, fredag var fest dag. Jeg cyklede om formiddagen med Vibeke og Karin til Askov Højskole, da jeg gerne ville se malerinden Olivia Holm Møllers malerier. På skolen traf vi kun sekretæren, som sagde at vi var velkommen til, at gå rundt og lede efter billederne, det blev en spændende rundtur. I fællessalen fandt vi malerierne som strålede i gule, orange varme farver. Geels sø var næste stop, Vibeke valgte efter dukkerten at tage tilbage til vandrehjemmet, mens Karin og jeg dykkede ned i tøjbunkerne i genbrugsforretningen. Så gik turen hjemad, vi fik en dejlig tur langs søen, og var hjemme så der var tid til at hvile og svømme før fest start.

Festen blev afholdt på kongreshotellet med taler, roser til initiativtagerne, sange og dans. Mange valgte at hænge ud på terrassen, da denne aften også var lun, SKØN FEST, vi : Karin, Vibeke, Johan og jeg sluttede af med et koldt glas hvidvin på vandrehjemmet før vi drattede om. Sluttelig kan vi kun vente spændt på besked om hvor næste års cykelturistuge skal afholdes. KRYDS FINGRE !

Lone

Uge 6: Vinterfjelduge Jotunheimen, Norge 30/1 8/2 -2015.

Afgang Herlev station fredag den 30/1. Ankomst Gjendesheim 31/1. Afgang Gjendesheim 7/2. Ankomst Herlev station 8/2. Turen er fælles med "USG"(Universitetets Studenter Gymnastik), som skriver: "I uge 6 tager vi op til Jotunheimen, hvor vi bor på den store, berømte turisthytte

Gjendesheim i Jotunheimen Nationalpark. Kurset omfatter otte dage på ski med fokus på ture og topture, hver dag både for begynderne og de mere øvede. Turene indeholder workshops hver dag med instruktører med emner som langrendsteknik, ski orientering (kort, kompas, GPS m.v.), bygning af snehule, sneskovvandring, skredfarevurdering, isfiskeri, skismøring og filtning. Du kommer til at lære en masse nyt på sjove måder. Turen er en social fælles rejse, hvor alle har en aften /morgenmadstjans. Deltagergebyret inkluderer: Instruktion, transport, logi og fuld pension."

Vi kan frit deltage i USG arrangementer. Prisen er 4190,- kr. (Eneværelse fås for 700,- kr. ekstra). Tilmelding direkte til Ruby på tlf.: 86 15 35 99. Ved tilmelding husk at sige, at I er turcyklistere, så får vi værelser sammen.

Flemming Nielsen

Deadlines og udsendelse

Turcyklisten 4 2014 15. nov.
uds. primo dec.



Indholdsfortegnelse:

Hilsen fra bestyrelsen	side	3
Kommende ture	side	4
Referater af ture	side	6
Rejsebrev	side	11
Indlæg fra medlemmerne	side	12

Hej Turcyklist.

Så blev det pludseligt
koldere og den
langærmede
trøje må frem. Der er
fortsat ture på programmet.
Så vel mødet på
landevejen.

Hilsen
Redaktøren

Klubaftener:

- | | |
|-----------|------------------------------------|
| 11. sept. | Klubaften. Prøvning af klubtrøjer. |
| 9. okt. | Generalforsamling, se side 3. |
| 13. nov. | Klubaften. |
| 11. dec. | Klubaften med gløgg og brød. |



Der kigges efter fugle ved Kalvebod Fæled.

Deadline for Turcyklisten 4/2014 er 15. november

Turbeskrivelser for ture frem til og med medio marts bedes være redaktionen i hænde senest denne dato. Gerne før.

